

# Afscheid

Tekst: A. Blokhuis



Liedje uit:  
Van je  
hoofd  
tot je  
voet

# Afscheid

Tekst: A. Blokhuis

D Emin

Ik weet ik zal je mis - sen Ik weet ik zal je

A<sup>7</sup> D Emin A<sup>7</sup>

mis - sen Ik weet ik zal je mis - sen Ik voel het in mijn

D Emin

buik Want als er ie - mand weg - gaat dan komt 'ie niet te - rug

A<sup>7</sup> D Emin A<sup>7</sup>

We moe - ten af - scheid ne - men Dat kan ik niet zo

D

vlug

2 Want als er iemand weggaat,  
Dan doet dat altijd pijn.  
We hebben feest en bloemen.  
Maar afscheid is niet fijn. Want...

## Refrein

Ik weet ik zal je missen,  
Ik weet ik zal je missen,  
Ik weet ik zal je missen.  
Ik voel het in mijn buik.



*Dit liedje vertegenwoordigt de tegenstrijdige gevoelens die opkomen bij een afscheid. Wanneer iemand afscheid neemt, vieren we feest. Maar eigenlijk is het helemaal niet leuk als er iemand weggaat. Met de deelnemers kan aan de hand van het liedje besproken worden wat je doet als er iemand weggaat en welke gevoelens dat oproept.*