

Kinderwens, waarom wil je een kind

Informatie

Er zijn veel redenen waarom mensen kinderen willen.

Bijvoorbeeld:

- *Iedereen krijgt kinderen: ik wil het ook*
- *Baby's zijn zo schattig*
- *Mijn zus heeft ook net een baby gekregen*
- *Een baby is helemaal van mij*
- *Als je een kindje hebt, ben je nooit meer alleen*
- *Ik vind kinderen heel leuk*
- *Ik vind het leuk om met kinderen te spelen*
- *Ik ben getrouwd /ik woon samen*
- *Mijn vriend wil kinderen*
- *Ik vind het fijn om voor kinderen te zorgen*
- *Ik voel me verdrietig als ik geen kinderen kan krijgen*
- ...

Waar denk jij aan bij kinderen?

Heb jij jezelf weleens afgevraagd: waarom wil *ik* kinderen?

Dat is een belangrijke vraag voor jezelf.

Zwanger zijn, een baby krijgen, een kind opvoeden, verandert je leven.

Er zijn leuke dingen en er zijn moeilijke dingen.

Misschien lukt het jou om het eens op een rijtje te zetten.

Eerst de leuke dingen en daarna de moeilijke dingen.

Is een baby iets voor mij?

Is onze relatie sterk genoeg voor kinderen?